



Kids First
COP groep

Pasta kunst

4 – 8 jaar | Ontwikkelingsgebied: Samen | Soort activiteit: Sport en spel

Bron: kindkracht.nl

Verf droge pasta en maak er mooie kunstwerken van!

Pasta kun je niet alleen eten, je kunt er ook hele mooie kunstwerken van maken! Maak jij bloemen, vlindertjes of rupsen?

Wat heb je nodig

- Verschillende soorten pasta (penne, farfalle, macaroni, fusilli etc.)
- Gekleurd stevig knutselpapier
- Verf
- Kwasten
- Lijm
- Stiften of potloden



Ken jij alle pastasoorten?

Pasta vind je in alle soorten, maten en kleuren. Er schijnen zelfs meer dan 700 soorten te bestaan. Verse pasta wordt gemaakt met slechts enkele ingrediënten. Wat tarwebloem, enkele eieren en een scheutje olijfolie volstaan. Deze ingrediënten dienen gekneed te worden tot een zacht deeg en vervolgens uitgerold, gesneden of gevormd tot de gewenste pastavorm. De regel is meestal hoe fijner de saus die je bij de pasta serveert, hoe fijner de pasta die je kiest. In de supermarkt vind je naast verse pasta vaak heel veel soorten droge pasta. Deze droge pasta gaan we gebruiken voor het knutselen.



Aan de slag

- Verf eerst de pasta in de gewenste kleuren en laat deze drogen. Voor vlinders gebruik je farfalle pasta. Knip een paar van de farfalle doormidden en verf deze groen om gras te maken.
- Voor het maken van bloemen, kun je verschillende soorten pasta gebruiken. Gebruik spaghetti om stelen te maken.
- Plak de pasta op het papier en teken ontbrekende dingen zoals voelsprietten op het papier.

Tips

Je kunt de pasta ook kleuren met stiften in plaats van verf.

Als je veel pasta in dezelfde kleur wilt maken, kun je, als je dat in huis hebt, 5 druppels voedselkleurstof en 1 theelepel azijn gebruiken. Doe dit in een afsluitbaar plastic zakje en voeg de pasta's toe. Even schudden zodat de kleurstof overall zit en de pasta hierna laten drogen.

Door de pasta op het papier te lijmen wordt dit erg zwaar. Je kunt het knutselpapier op een stukje karton lijmen zodat het kunstwerk stabiel blijft.

Veel plezier!

